

Paarse Vrijdag

Op Paarse Vrijdag vier je individuele vrijheid. Dus los van wat andere mensen over je denken, hoe 'mannelijk' of 'vrouwelijk' je zou moeten zijn of zou moeten gedragen. 'Hokjesdenken' maakt het leven superoverzichtelijk, maar zorgt er ook voor dat je anderen niet ziet voor wie ze zijn. Een mens is namelijk altijd veel meer dan alleen maar een stereotype.

Ook op Maerlant wordt er **vrijdag 8 december** aandacht besteed aan deze dag en dit thema. De ervaring is dat veel leerlingen en docenten deze dag in paars gekleed naar school komen om zo hun steun te betuigen. Op Paarse Vrijdag hangen er door heel de school posters, vlaggen en ballonnen. Er staat in de grote hal een stand waar leerlingen een paars bandje kunnen ophalen met de tekst: 'Welkom in onze tijd'. Ook liggen er informatieve kaarten, flyers, en stickers. Onze keuken maakt heerlijk cupcakes en er is een mogelijkheid om je haar paars te spuiten en je nagels paars te lakken.

Laat je dus verrassen en moedig iedereen aan om volledig zichzelf te zijn. Zonder aannames, zonder vooroordelen. Laat jezelf en anderen vrij.

